

Het is een heilzame gedachte voor de overledenen te bidden.

†
IN UW GEBEDEN WORDT AANBEVOLEN
DE ZIEL

van Mijnheer

Remi VAN DE WALLE

weduwnaar van Mevrouw

Bertha, Ida SYMOENS,

geboren te Elst op 7 september 1886 en overleden

te Ronse op 18 mei 1962,

gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Onze vurige verlangens en tedere zorgen zijn vruchteloos gebleven tegenover de kwaal die sinds jaren zijn gestel ondermijnde.

God gaf, God nam, zijn H. Naam weze gezegend.

De dierbare overledene was een zorgvuldige huisvader, een rechtzinnig en vreedzaam man. De langdurige kwellingen die God hem overzond, heeft hij gelaten en met onderwerping gedragen : geen klacht kwam ooit over zijn lippen.

Dierbare kinderen en familie, troost U bij mijn heengaan, ik verlaat een leven van ellende voor een leven van zaligheid in de hemel. Blijft eensgezind, zoekt uw troost en sterkte bij O. L. Heer en gedenkt mij samen met moeder door vertrouwensvol gebed tot eeuwig weerzien bij God.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

R. I. P.



De families

VAN DE WALLE,
SYMOENS,
MEERSCHAUT,
COLIJN,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Van der Stichelen; koster, Elst