

Uw zaälge zegen rust op mij en volgt mij overal,
In 't huis des Heren woon ik blij, waar 'k eeu-
wig zingen zal. (J.V.E. -ps 23)



Vroom en dankbaar aandenken aan de
Heer

René VANDEWALLE

echtgenoot van Julia De Cubber,

geboren te Oprekel op 3 november 1893 en god-
vruchtig overleden te Brakel op 28 augustus 1979,
gesterkt door de Sakramenten der zieken en de
Hauselijke Zegen.

Oudstrijder en Vuurkruiser 1914 - 18.
Lid van de Christelijke Bond der gepensioneerden.

« En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde;
de eerste hemel en de eerste aarde waren
verdwenen.
En ik zag de heilige stad, het hemelse
Jeruzalem,
de stad van God uit de hemel neerdalen. »
(Apoc. 21, 1-2)

Waar hij zoveel heeft van verteld en naar ver-
langd : eens naar Jeruzalem gaan... zoals de pel-
grims van vroeger. Hij heeft het gedaan bij zijn
sterven... direct naar het nieuwe Jeruzalem, niet
het aardse, maar het hemelse ! Niet de stad waar
Jezus is gestorven en verschenen aan zijn leerlin-
gen, doch de stad waar Hij nu leeft; niet het land
waar al zijn bijbelse vrienden hebben geleefd,
maar de hemel waar ze nu vertoeven. Het zal voor
René een blij weerzien zijn, want hij kende ze
allemaal : Abraham, David, Elizabeth, Maria en
Jozef... Hij kende hun levensgeschiedenis uit het
grote heilige boek. Hij zal hen nu zien van aan-
schijn tot aanschijn,... hij zal nu niet meer moeten

zoeken en peinen waar de aarde de hemel raakt,
hoe eeuwigheid en tijd begint en eindigt... hij zal
de hemel en de aarde zien met nieuwe ogen.

René was een mens die kon boeien, een opti-
mist, een humorist, omdat hij iets van een kind,
iets speels, had bewaard in zijn leven. Als een
kind bleef hij zich vragen stellen over al het
wonderlijke in Gods wereld; als een kleine kunste-
naar heeft hij « gekunsteld » aan een miniatuur-
wereld; als christen mens heeft hij als een kind
in de hemelse Vader geloofd, vol vertrouwen, ge-
rust en zeker.

Een charmant mens is van ons heengegaan, een
eenvoudig mens.

Beste echtgenote, wij blijven aan elkaar den-
ken, wij blijven voor elkaar danken. Goedheid
houdt samen over de dood heen; God zorgt ervoor.

Beste kinderen, herinner u mijn eenvoud, mijn
geloof. Draag dit mee van mij door uw leven : een
kinderlijk, rustig vertrouwen op God. Het zal u
helpen in moeilijke dagen, u dicht bij elkaar
houden.

Beste familieleden, vrienden oud-strijders en ge-
pensioneerden, ik was gaarne bij u allen. Dank u;
bid voor mij... voor mijn droom, mijn wens : Je-
ruzalem, de stad van God.

Namis op zondag 23 september te 10 uur.



Voor uw gebed en blikken van medeleven
danken u .

Mevrouw René Vandewalle-De Cubber,
Mevrouw Heyse-Vandewalle Mariette en kinderen,
De Heer en Mevrouw Luc Vandewalle-Minnaert en
kinderen,

De families Vandewalle, De Cubber, Degroote en
De Medts.