

Wij leven en sterven voor God onze Heer ;
aan Hem behoren wij toe.

†

Werde in de vreugde van de Heer opgenomen

DE HEER

Robert VAN DE WALLE

wed. naar van Mevrouw Clementine DE SMET

geboren te Hundelgem, de 30 november 1903
en, gesterkt door de sacramenten der zieken,
overleden te Zottegem, de 15 september 1980.
Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Eenvoudig en met ongekunsteld maar levendig geloof heeft deze dierbare overledene het goede en het deugdzame betracht. Zijn leven is niet gespaard gebleven van beproevingen, maar steeds moedig heeft hij zijn kruis gedragen, wel wetend dat wie met Jezus lijdt, zich ook eenmaal in Hem verblijdt.

Iedereen heeft zijn kruis te dragen en elkeen vindt het zijne het zwaarst. Hoofdzak is dat wij ons lijden aan God opdragen.

Duurbare kinderen, kleinkinderen, een vader gaat nooit onbezorgd heen, steeds denkt hij aan zijn geliefden. Daarom zal ik voor u bij God ten beste spreken samen met moeder die ik nu terugvind bij de Heer. Ik dank u voor uw liefdevolle toewijding die gij mij betoond hebt vooral de laatste maanden van mijn leven. Bewaar mijn aandenken in uw hart en blijf mij indachtig in uw gebeden.

Marcel en Lisette NAESSENS-VAN DE WALLE
en kinderen,

Hubert en Annette REYNAERT-VAN DE WALLE
en kinderen,

Adiel en Odette VERLIEFDE-VAN DE WALLE
en kind,

Georges en Lucienne VAN DE WALLE-T'JOEN
en kinderen,

Jan en Jacqueline VAN DE WALLE-GLAS
en kinderen,

Frans VAN DE WALLE,

De families VAN DE WALLE - DE SMET -
GOSSEYE - DE RAEVE,

danken U voor uw blijken van deelneming in
rouw en gebed.

Drukk. Darragas - Uitg. Glorieux R. - Zwalm.