



*Rust nu maar , je strijd is gestreden  
je hebt het met veel geduld gedaan ,  
wie kan begrijpen wat je hebt geleden ,  
wie kan voelen wat je hebt doorstaan .*

Dankbaar aandenken aan :

DE HEER  
**Roger VAN DE WALLE**

**echtgenoot van Christiane ENGELS**

geboren te St.Maria-Oudenhove op 27 juli 1926 en  
godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent  
op 8 december 1993 ,  
voorzien van de HH.Sakramenten der zieken .

—————

De families VAN DE WALLE - ENGELS -  
DE HENAU - ANSENS ,  
danken U voor de blijken van medeleven en gebed .

—————

Mijn lieve man , en vader van onze kinderen .  
Zo vroeg ben je weggegaan , het is het eeuwige on -  
begrijpelijk mysterie .  
Ik dank jou voor al je eenvoud , goedheid en voor de  
zo vele gelukkige dingen , die jij in ons gezinnetje  
bracht .  
Mijn lieve man , lieve vader en Papie , we zullen je  
missen , elke dag opnieuw , maar blijven God dank -  
baar voor al wat je voor ons betekende .

Mijn lieve vrouw , Christiane , mijn lieve kinderen ,  
mijn allerkleinste "Papie", treur niet langer om mijn  
heengaan .Blijft houden van elkaar , zoals ik steeds  
van jullie heb gehouden .  
Ik zeg je geen vaarwel , ik zal altijd nog een beetje  
in jullie midden zijn .

Lieve Moeder Maria , ik hield zoveel van Jou ; op  
de dag van Je feestdag ben ik bij Jou mogen komen .  
Dank .

—————

De namis zal plaatshebben op **zondag 16 januari**  
**1994 om 9.30uur** , in de parochiekerk te **Opbrakel** .

—————

ROUWLEIDING & DRUKWERKEN B.V.B.A RAOUL .  
BRUSSELESTRAAT 70, 9660 BRAKEL, TEL: 055/42 24 49