

De gezondheid is maar een ijdel woord, en het leven
is hier niets. Waakt dan, want gij weet noch dag noch
uur. Math, XXV. 15



TOT VROME GEDACHTENIS VAN
Mijnheer Roger-Camille-Aimé
VAN DE WALLE

zoon van

OMER en van wijlen MARIA CALLAERT

geboren te St-Blasius-Boekel, de 13 October 1930
en godvruchtig overleden te Oudenaarde

4 Maart 1957

gesterkt door de laatste H. H. Sakramenten,
en de Pauselijke Zegen

Tegen het geweld der dood kan zich niemand wa-
penen, want op hare zeisen staat geschreven : ik kom
op het onvoorziens en wijk voor niemand, H. Aug.

Zijne overgeving voor des Heren wil, en zijne gods-
vrucht ondersteunden zijne standvastigheid in het mid-
den van zijn lijden ; in het voorzien van zijne dood
was Roger koel, zonder verblindheid, en zonder
schroom ontving hij de laatste H.H. Sacramenten. Nu
bloeit hij gelijk eene lelie voor het aanschijn des He-
ren.

Welbeminde vader, broers en zusters, ik ben niet
meer in een tranendal; dank voor uwe goede zorgen,
wie had ook gedacht dat God mij zo onverwachts tot
Hem zou geroepen hebben. Ik zeg U vaarwel, tot we-
derziens bij moeder in de Hemel, bidt voor mij en
bewaer in uw geheugen de nagedachtenis van uw
zoon en broeder.

Mijn Jezus Barmhartigheid !

100 d. afl.

H. Hart van Maria wees mijn heil,

100 d. afl.

St-Maria-Horebeke druk. De Clippele

Mijnheer Omer VAN DE WALLE-CALLAERT,
Mijnheer en Mevr. Marcel CALLEWAERT-VAN DE WALLE en kinders,
Mijnheer en Mevrouw Remi DE CLIPPELE-VAN DE WALLE en kinders,
Mijnheer en Mevr. Hubert VAN DE WALLE-DE BISSCHOP en kinders,
Mijnheer en Mevrouw Eriël VAN DE WALLE-DE CLERCQ,
Mijnheer en Mevrouw Walther DE DIER-VAN DE WALLE,
Meuffter Christiane VAN DE WALLE,
De Familien VAN DE WALLE en CALLAERT,
Bedanken van harte voor de blijken van kristelijke
en innige deelneming hun betoond.