

" Blijf niet staren op wat vroeger was.  
Sta niet stil in het verleden.  
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen -  
het is al begonnen, merk je het niet ? "

( naar Jesaja 43,18 )



Gedachtenis aan

## Victor Vandewalle

echtgenoot van  
Marguerite LAUWERS,



Geboren te Oprakel op 18 februari 1916,  
overleden te Ronse op 23 december 1990.  
Gesterkt door de ziekenzalving.

Oudstrijder 1940 - 1945.  
Gewezen gemeenteraadslid van Oprakel.  
Lid van K.B.G. Oprakel.  
Medestichter van V.A.W. Brakel.

Marguerite Lauwers ;                   zijn echtgenote,  
André Vandewalle en Georgette Van Der Linden ;  
Chris Vandewalle en Fons Van Wielendaale ;  
  zijn kinderen,

Filip en Katrien Vandewalle ;  
Tim en Lien Van Wielendaale ;

  zijn kleinkinderen,

danken U voor uw medeleven  
en uw gelovig gebed.

Doodgaan is volkomen menselijk...  
Ik ben alleen maar weggeglipd naar de kamer  
hiernaast...

Ik ben ik en jij bent jij...

We betekenen nog altijd evenveel voor elkaar...  
Noem me bij mijn eigen vertrouwde naam,  
praat met me even ongedwongen  
als je altijd hebt gedaan.

Leg iets in je stem wat er eerst niet was ;  
doe niet geforceerd plechtig of verdrietig.  
Lach zoals we altijd lachten om de grapjes  
waarvan we samen genoten.  
Ontspan je, glimlach, denk aan me, bid voor me.  
Laat m'n naam net zo huiselijk blijven als vroeger.  
Spreek 'm uit zonder gemengde gevoelens,  
zonder somberheid.

Het leven betekent nog steeds  
wat het altijd heeft betekend.  
Het is niet veranderd ; het gaat gewoon verder.  
Het is bij ons toch niet :  
" uit het oog, uit het hart ? "

Dank, lieve Marguerite, voor je geduld  
en je bezorgdheid, want wat jij voor mij betekent  
is niet te verwoorden.

André, Chris, Georgette en Fons,  
draag zorg voor moeke,  
op jullie ben ik trots.

Filip, Katrien, Tim en Lien,  
jullie zijn mijn vreugde.

Vrienden,  
dank voor jullie warme vriendschap.  
We hebben van elkaar veel geleerd.