

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

*Victor Van De Walle*

echtgenoot van Mevrouw

LOUISE VAN DEN HAUTTE

geboren te Nederbrakel,  
op 16 November 1885 en er overleden op 7 September  
1953, gezalfd met de H. Olie der stervenden.

Gods raadsbesluiten zijn ondoorgrondeijk en soms vergt het veel geloof en moed om ze in deemoed en berusting te aanvaarden. Gelukkig zij, die begrijpen dat God niet slaat om pijn te doen, maar om de beproefden die blijven, door zijn liefdevolle voorzienigheid naar de hemel gericht te houden, of met de gelukzalige eeuwigheid te belonen, hen, die hun ganse leven doorbrachten in dienst van O. L. Heer.

Een eerste maal, enkele weken geleden, heeft O. L. Heer, van de duurzame familie een zwaar offer gevraagd: Maar Hij heeft ze sterk en moedig genoeg bevonden om thans ook op het onverwachts, de beminde vader tot zich te roepen, wel wetende dat ook dit zware offer in offervaardigheid zal gedragen worden.

De duurzame overledene was een man van plicht, een vriend van O. L. Heer. Daarom is zijn afsterven ook het begin van zijn hemels en eeuwig geluk.

Duurbare echtgenote en kinderen, ik ben wel heel plots van u weggegaan, maar houdt moed in uw heilig geloof. Ik bid voor u bij O. L. Heer voor een gelukkig weerzien in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauer, Nederbrakel.

Mevrouw Victor VAN DE WALLE, geboren Louise VAN DEN HAUTTE,  
Mijnheer en Mevrouw Gérard BLOMMAERT-VAN DE WALLE en zoon Harry ;  
Mejuffer Elza VAN DE WALLE ;  
Mijnheer Ghislain VAN DE WALLE-DE CUBBER ;  
De Familien VAN DE WALLE-DE KEGELAERE, VAN DEN HAUTTE-ROUSSEAU,

bedanken voor de blijken van deelneming  
in de smartvolle rouw die hen trefte.