

« Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan hem behoren wij toe.



VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN

Mevrouw

Adela, Maria VANDEWATTIJNE

weduwe van de Heer IVO BAUWENS,

geboren te Oprakel op 12 mei 1895 en
zachtjes overleden in de kliniek St.-Franciscus
te Brakel-Oprakel op 3 oktober 1976,
gesterkt door Christus in zijn Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Moeder is zacht en vroom van ons heen-
gegaan na een verdienstvol leven. In haar
levensavond kon zij bidden : wat had ik
op aarde nog te verlangen buiten U, mijn
God! Mijn krachten door ouderdom en ziekte
zijn uitgeput... Mijn dagen zijn vervlogen...
Mijn leven dat ik uit uw gezegende handen
ontving wil naar U terug... O God van mijn
hart, nu zijt gij mijn erfdeel en mijn vreug-
de voor alle eeuwigheid.

Geheel het leven van deze diep-kristelijke
vrouw en moeder was in vreugde en be-
proeving even geduldig en voorbeeldig. Zij
was zo eenvoudig, goed en oprecht van hart,
zachtmoedig in gans haar omgang, diepgelo-
vig en kristelijk vroom, bezorgd en toegewijd

voor haar gezin en familie. Zo is dan een
zachte dood een einde komen stellen aan
de beproevingen, die zij en haar man ge-
kend hebben, om de beloning te ontvangen
van haar stil en deugzaam leven.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik
hield zoveel van U. Gaat door het leven
zoals moeder deed : kristelijk en trouw aan
God en Kerk. Hebt allen dank voor uw toe-
wijding en zorgen, gij vooral geliefde doch-
ter, om mij en vader een zo gelukkige oude
dag te bezorgen. Moge de Heer U allen ze-
genen en bewaren op uw verdere levensweg.
Vergeet mij niet in uw gebeden.

Bemide familieleden en kennissen, ik ver-
laat U met een dankbaar hart. Tot weder-
ziens bij de Heer.

Namis : zondag 24 oktober om 10 uur.

De families VANDEWATTIJNE, DUSONG,
BAUWENS, SADONES,

**zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Uitg. S. Gijselinck, Oprakel!