

†

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

CELESTE VAN DE WATTIJNE

weduwe van de Heer
JOSEPH ROMAN

geboren te Nukerke op 10 januari 1893 en god-
vruchtig overleden te Nederbrakel op 1 no-
vember 1970, gesterkt door de H.H. Sacramen-
ten van de Stervenden.

De mens wikt, maar God beschikt.

Hoe dikwijls zien we het niet dat een leven plots ten einde is. Daarom, wezen we altijd bereid, want we weten niet wanneer de Heer komt. Gelukkig dat wij geloven, en omdat we geloven dat we mogen hopen op eeuwig leven. De dood toch is niet het einde, maar een nieuw begin, een overgang naar het andere, het eeuwige leven.

Nu dat onze duurzame overledene, die zo graag thuis was, ons voor goed heeft verlaten op de vooravond van Allerzielen, bidden we met de kerk dat de Heer haar in Zijn barmhartigheid vergeve en haar opneme bij Hem om nu voor goed rust en vrede te genieten in haar nieuwe thuis, de hemel.

Beste kinderen, wil niet treuren omdat ik u zo plots verlaten heb. Ik was bij u gelukkig en ik dank er u zeer oprecht om. Bidt tot God dat Hij mij barmhartig weze en dat Hij u sterke.

Beste familie, vrienden en geburen, dank om uw genegenheid en bidt ook gij nog eens voor mij bij God om ontferming.

Heer, geef haar de eeuwige rust.
Dat het eeuwige licht haar verschijne.
Dat zij ruste in vrede. Amen.



De families VAN DE WATTIJNE, VAN AUDEN-
HOVE, ROMAN, DE CUBBER

**danken hartelijk voor uw gebeden en blij-
ken van deelneming.**

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470