



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Celina VANDEWATTIJNE

weduwe van de Heer

THEOPHILE VERSTICHELEN,

geboren te Everbeek op 5 december 1899
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 19 december 1981,
gesterkt door de HH. Sakramenten van
de zieken en de Pauselijke Zegen.

Het leven is als een schaduw en voor
ieder is het heengaan uit dit leven te vroeg,
ook al heeft men reeds een hoge ouderdom
bereikt. Dit is ook waar voor deze brave
vrouw die we vandaag ten grave dragen.
Als echtgenote en moeder heeft zij zolang
zij kon zich ingezet voor het welzijn van
haar dierbaren. Haar geluk bestond er in
hen gelukkig te maken zolang ze kon. Haar
geluk was het ook in haar oude dag zo-
veel liefdevolle zorgen en vriendschap te
mogen ervaren.

Beste kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, ik dank U allen voor uw
trouwe genegenheid en kommervolle zorgen,

Ook U, beste vrienden en geburen dank ik
voor uw bereidwillige steun en hulp. Denkt
af en toe nog eens aan mij in uw vrome
gebeden.

Bidden we dat de Heer haar vergiffenis
schenke en haar opneme in het hemels Va-
derhuis opdat zij er nu moge genieten van
de eeuwige kerstvreugde en die kerstvrede
die we deze dagen zo intens gedenken.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families VANDEWATTIJNE, DE VOS,
VERSTICHELEN, SPITAELS,

danken U oprecht voor uw bliken van
kristelijke deelneming.

Begr. Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel
J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel