

Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

Celine Van de Wattijne

Echtgenote van Mijnheer Victor D'HAeyer,
geboren te Nederbrakel de 15 januari 1905 en
er godvruchtig overleden de 9 november 1957,
gezalft met het H. Oliesel.

Buigen we neer voor Gods ondoorgroondelijke
raadsbesluiten, zelfs als de slag hard en onvoor-
zien treft. Met woord en voorbeeld heeft de Heer
ons tot de Vader in de hemel leren bidden: Uw
wil geschiede op aarde als in de hemel.

De duurzame overledene is steeds geweest,
die godvruchtige en ijverige vrouw en moeder,
bewust van haar plicht en verantwoordelijkheid.
Zij werd getroffen toen ze zich gereedmaakte om
naar de kerk te gaan. Inderdaad God wachtte
haar deze keer niet aan de kerk, Gods huis in
de tijd, maar wel in de hemel. Gods eeuwig va-
derhuis. Haar werd de gunst van het H. Oliesel
gegeven; met de vergevende kracht in haar
omstandigheden, want het zal wel steeds haar
wens geweest zijn kristelijk te sterven, nadat ze
zeer kristelijk had geleefd. Ze is naar de hemel
gegaan midden in de drukte van haar huiselijke
taken. Wat is het leven snel voorbijgaand ! Wat
betekent het leven voor iemand die het niet aan-
ziet en aanvaard als de noodzakelijke gelegen-
heid om de hemel en Gods liefde te verdienen.
De jaren welke God aan de duurzame overledene
heeft gegund volstonden om haar reeds rijk te
maken voor de eeuwigheid.

Duurbare echtgenoot, kinderen en familieleden,
mijn plots heengaan moet U wel lastig vallen.
Blijft niet treuren om mij; het leven gaat voort
en in uw geloof en bij O. L. Heer zult ge steeds
de kracht vinden het moedig en kristelijk te

dragen. Vergeet mijn voorbeeld niet en bewaart
biddende van mij een troostend aandenken. Tot
weerziens allen bij de Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)



De families D'HAeyer, LABIAU, VAN
DE WATTIJNE en DE VOS,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.