



Dankbare herinnering aan De Heer

Georges VANDEWATTIJNE

echtgenoot van Mevrouw Eliane COMMERE

geboren te Elzele op 29 oktober 1925 en overleden te Ronse op 17 november 2001, gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Lid van de K.B.G. te Schorisse

Lid van de Duivenmaatschappij Tweeverbond

Local Unique en Outre Passerelle

Liefste opa,

Ik zie je graag. De laatste weken heb je heel wat problemen achter de rug. Die waren nog altijd niet opgelost. Je had nog een beetje pijn en je was nog wat slapjes. Maar nu is alles voorbij. Nu jij er niet meer bent, blijf ik nog altijd van je houden. Vroeger toen ik alleen thuis bij je was, gaf jij me eten, je deed alles voor mij. Dank U opa, voor alles wat je deed voor mij. Er is nog één ding dat ik wil zeggen ; ik zie je heel graag, jij bent voor mij de beste. Ik zal je missen.

Nicky

Dierbare echtgenote, plots heb ik u verlaten. We hadden gehoopt nog vele jaren samen gelukkig door te brengen, maar het lot heeft er anders over beschikt. Bedankt voor uw trouwe liefde, uw nooit aflatende zorgen en bekommernis voor mij.

Liefste kinderen, en vooral gij, mijn bemind kleinkind Nicky, bedankt voor de vriendschap en genegenheid die ik steeds van jullie mocht ondervinden. Draag nu verder zorg van moeder en oma en bewaar mijn herinnering diep in jullie hart.

Beste familie en goede vrienden, onvoorzien neem ik ook van jullie afscheid. Het was goed om samen te zijn. Bedankt voor de vriendschap en de sympathie die gij mij steeds hebt toegedragen.

Eliane COMMERE, *zijn echtgenote;*

Patrick en Martine VANDEWATTIJNE-DEWEER,
zijn kinderen;

Nicky VANDEWATTIJNE, *zijn kleindochter;*

De families VANDEWATTIJNE-DE RIDDER
en COMMERE-DEN HAERYNCK,

danken U voor de blijken van medeleven.

Rouwdienst Devos. Ronse.

