

In Gods' Vrede zal voor altijd rusten



MEVROUW

**Irma-Bertha VAN DE WATTIJNE**

weduwe van de Heer

**Albert BILAU**

geboren te Nederbrakel, op 22 januari 1899, en er godvruchtig overleden op 13 januari 1970, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur. Erelid van de Bond van het H. Hart en van de Confrerie van de H. Barbara.

Op een onverwachte en voor ons zeer pijnlijke wijze is er een eind gekomen aan het toegewijde leven van onze geliefde moeder. Wij hebben haar in ons midden mogen kennen als een echte moeder, voor wie niets anders bestond dan het welzijn van haar gezin. Zij ging ons vóór in diep geloof, in onvermoeibare werkzaamheid en in weldoende liefde. Al te vroeg moest zij de steun van haar echtgenoot missen. Maar zij was de sterke vrouw die de leiding van het gezin overnam en met moedige overgave heeft volbracht, daarbij vóór alles vertrouwend op de werkdadige bijstand van de Goddelijke Voorzienigheid. Zo hebben wij moeder gekend en haar herinnering is voor ons een dankbaar kleinood dat wij vol liefde zullen bewaren. Moge zij bij vader in het Huis van de Hemelse Vader nu het verdiende volle Geluk kennen, waarin zij zelf onwrikbaar geloofde en waarin zij ons heeft leren te geloven, met een geloof dat nu onze kracht is en dat eens ook ons volkomen geluk zal zijn samen met haar.

Mijn dierbare kinderen, mijn allerliefste kleinkind, gij waart mijn grote vreugde en mijn trots. Samen waart gij ook bijzonder goed voor

mij. Nu worden wij gescheiden in ons aardse bestaan. Diep is uw verdriet, maar groot moge uw geloof zijn dat God aan mij Zijn liefderijk wonderwerk heeft verricht. Onze liefde sterft niet, maar zal eens tot haar volle ontplooiing komen wanneer wij elkaar voor altijd zullen mogen terugzien in het hemelse Geluk.

De heer en mevrouw Robert VERSTICHELEN-  
BILAU, haar kinderen.  
Jongeheer Albert VERSTICHELEN,  
haar kleinkind  
De families VAN DE WATTIJNE, D'HAeyer,  
BILAU en GABRIELS,

Danken U van harte voor de gebeden  
en blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Nederbrakel