

Voor de gelovige is de redding aangebroken!
« De. Heer komt » (Advent)



Heer geef de vrede en rust
aan uw dienaar,

Joseph - Cyriel VANDEWATTIJNE

weduwnaar van mevrouw

Clarisse-Marie BAUWENS,

geboren te Opbrakel op 11 december 1898 en
alhier kristelijk overleden op 6 december 1974.
Gesterkt door Kristus in zijn H. Sakramenten
en de Pauselijke zegen.

Wij naderen Kerstmis, met de hoopgevende
boodschap « Vrede en geluk voor alle mensen
van goede wil ». Het vertrouwvol wachten van
eeuwen krijgt zijn bekroning in de komst van
Jezus Christus, die ook voor ons nog altijd
de komende Heer is, op Kerstmis, op het einde
van ons leven en op het einde van de wereld.
Kristenen zien met blijdschap hun ware redder
en verlosser tegemoet, die als rechtvaardige
rechter, ieder zal vergelden naar hun werken...

De onverwachte en stille dood, heeft rustig
en vredig een eindpunt gesteld achter het
bedrijvig leven, zo waardig en welbesteed in
dienst van God en zijn gezin.

Wij die blijven, zullen met dankbaarheid terug
denken, hoe onze brave en goede vader,
uit al zijn krachten, dag in dag uit, vroeg
en laat, hier en in de vreemde vol moed en
liefde, gans zijn leven door, gewerkt heeft
voor het welzijn van zijn gezin en de goede
opvoeding van zijn kinderen, die soms in moeilijke
tijden door harde arbeid en toewijding
moest zorgen voor den brode.

Om zijn kristelijke overtuiging, om zijn goedheid
en zachtmoedigheid van zijn hart, zijn
eerlijke rechtschapenheid en dienstbaarheid,
zijn eenvoud, werd hij door iedereen geacht.
Gelukkig nu de man die gelooft heeft in
God zowel bij blijde als in droeve dagen.
Groot zal zijn loon zijn bij de Heer.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen. Al
wie gelooft in God en in de Heer sterven,
zullen eenmaal met Hem opstaan en verheerlijkt
worden, als de Heer wederkomt... Ik
dank U allen en voor alles, voor alle geluk
en zegen in uw gelukkige thuis.

Mijn dierbare familie, vrienden en kennissen,
wij allen zijn op weg naar een ander
en beter leven in Gods rijk, dat komend is...

R.I.P.

Namis : op zondag 22 december 1974 te
Sint-Maarten, Brakel-Opbrakel, te 9 u. 30.

De families VANDEWATTIJNE, DUSONG,
BAUWENS, SADONES,
**danken U voor uw gebeden en bliken
van deelneming.**

Uitg. S. Gijselincq, Opbrakel.