

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen.



Gedenk in uwe gebeden de ziel

van

JOZEF VAN DE WATTYNE

weduwenaar van

THÉRÈSE DUSONG

geboren te Nederbrakel de 24 Juni 1866, en schielik
overleden te Oubrakel den 29 Februari 1948,
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden,
Lid van de Xaverianenbond.

Bij de dood zullen wij alles verlaten: onze deugden en onze ondeugden, onze goede en kwade werken alleen zullen ons vergezellen, Daarom denk dikwijls aan de dood en schikt uw leven zóó, dat gij voor haar komst bereid zijt! (H. Ambrosius.)

Welke tong kan zeggen, welk verstand begrijpen hoe groot de vreugde des hemelse Stede zijn zal: zich te mogen mengen in de koren der Engelen met de zalige geesten, tegenwoordig te zijn bij de glorie van den Schepper, tot de aanschouwing van het onomschreven licht te zijn toegelaten, door geen vrees voor de dood te worden omkeld, zich te kunnen verheugen in de gave der eeuwige onbederfelijkheid!.. Maar tot een hoge beloning kan men niet geraken tenzij door zwaren arbeid. (H. Gregorius.)

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor de liefde die gij mij betoond hebt. Ik heb U zoo teder liefgehad en gij maaktet mij gelukkig. Blijft mijn aandenken bewaren en bidt voor mij.

Mijn Jezus. barmhartigheid!

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw
Jozef VAN DE WATTYNE-DUSONG ;
De Familien VAN DE WATTYNE, DUSONG ;

BEDANKEN U voor de blijken van deelneming
in de rouw die hun tref.