

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Jules Van De Wattijne

weduwenaar van Mevrouw

Marie SCHAMP

geboren te Rijsseel (Frankrijk) op 25 december 1882
en godvruchtig overleden te Zegelsem,
op 12 december 1962,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

*Lid van de Confr. van de H. Barbara te Nederbrakel
Opgeëiste van de oorlog 1914-18.*

De duurzame overledene heeft het einde van zijn leven voelen naderen en hij heeft er zich op voorbereid in de stille eenzaamheid van een Rusthuis. Die teruggetrokkenheid was ook voor hem een gedurige uitnodiging tot ontmoeting met de Heer in het gebed waarin hij, als grote genade, de onderwerping vond en de gerustheid van gemoed.

In de strijd tot verdediging van Land en Volk heeft hij ook het beste van zijn gezondheid geofferd. Dit heeft hij als een belasting op zijn leven steeds moedig gedragen en vlijtig heeft hij zijn werk en levenstaak volbracht.

De dood die een einde stelt aan het menselijk lijden en aan de kortstondige vreugden van dit leven, plaatst de mens over in het onvergankelijk geluk, waarvoor hij, met Gods genade, steeds heeft gewerkt, gestreden.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, dankbaar zeg ik U : vaart wel ! Eén gunst wil ik U vragen : blijft moeder en vader gedenken in uw gebeden en blijft eendrachtig onder elkander.

H. Barbara, patrones van de goede dood, b. v. h.

De 4 akten (12 j. afl.)

J. VAN DER DONCKT, ZEGELSEM

De families VAN DE WATTIJNE en SCHAMP,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.