

†

## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

### Julien, Hippoliet VAN DE WATTIJNE

echtgenoot van Mevrouw

ALICE VAN DEN HAUTE

geboren te Nukerke, op 14 oogst 1895  
en overleden te Nederbrakel, op 19 april 1962,  
bediend met het H. Oliesel « in extremis. »

Als het morgen is, denk dat gij de avond niet zult krijgen en als het avond geworden is, wacht u van op de morgen te rekenen; zo schrijft Thomas à Kempis in zijn navolging van Kristus. Daarom moeten wij altijd bereid zijn om vóór Gods rechterstoel te verschijnen en rekenschap te geven over ons leven.

Bid voor deze overledene het gebed uit de begrafenis: « O God, wie het eigen is altijd goedertierend te zijn en te sparen, wij smeken U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar, aan wie (zij) heden bevolen hebt uit deze wereld te scheiden, lever hem niet over in de handen van de vijand, vergeet hem niet voor eeuwig, maar gebied dat uw HH. Engelen hem opnemen en naar het vaderland van uw paradijs leiden, opdat hij de pijnen der hel niet lijde, maar de eeuwige vreugde bezitten moge. Door onze Heer Jezus Kristus, Amen.

Duurbare echtgenote, kinderen en familieleden, hebt dank voor uw genegenheid. Bidt voor mijn ziele-rust in uw dagelijkse gebeden en vooral in uw wekelijkse/zondagsmis.

De 4 akten.

(12 j. afl.)

Vaandriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Mevrouw Hippoliet VAN DE WATTIJNE, geboren Alice VAN DEN HAUTE  
Heer en Mevrouw Achiel VAN DE PERRE-VAN DE WATTIJNE;  
De familiën VAN DE WATTIJNE, VAN DEN HAUTE,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming  
en danken U van harte.