



Heer, geef in uw goedheid rust en vrede

aan de Heer

LUCIEN VANDEWATTYNE

echtgenoot van Mevrouw

Gabriëlle Cabo

geboren te Everbeek op 28 mei 1923 en overleden
te Opbrakel op 24 december 1972, gesterkt door
het sacrament der zieken.

Ons leven hangt maar aan een draad,
wie weet er waar hij gaat of staat,
wanneer de dood zal komen,
of hoe dat hem bij nacht of dag,
bij horenstoot of wapenslag,
zijn ziele wordt ontnomen?

De sterkste valt aleer hij 't weet,
de mate die hem 't leven meet,
weet niemand van te voren.

Zo weest bereid en leert hiervan:
't geen mij vandaag behoort, dat kan
u morgen ook behoren. (G. Gezelle)

Dit gedichtje past bij het overlijden van deze
goede man. Hij was een volksvriend, de mensen
waren graag rond hem om zijn minzame manier
van omgang, zijn vrolijke kwinkslagen, zijn takt
en eerlijkheid. En toch moest hij zo jong heen-
gaan. Terwijl in de gezinnen de vrolijke dagen
van Kerstmis en Nieuwjaar werden voorbereid is
hij Kerstmis gaan vieren in een tijdloze eeuwig-
heid.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleindochter-
tje en familie, ik dank u en dat mijn gedachtenis
bij u en al mijn vrienden in ere moge blijven.

H. Jozef, patroon van de parochie, bid voor ons!

De families

VANDEWATTYNE, CABO, GODYN
en BASSELIER

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Druk. Vw A. Modde