

Heer, uw wil geschiede.



IN DE VREDE VAN KRISTUS RUSTE

Mevrouw

VAN DE WATTIJNE MARIA

Weduwe van Heer

LEOPOLD-ALBERT BAUWENS

geboren te Nederbrakel op 4 juni 1921, en
overleden te Geraardsbergen, op 9 april 1971

Gezalfd met de H. Olie.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.



De dood is de overgang naar een beter leven.

God, Gij hebt iemand uit ons leven weggenomen, die ons duurbaar was. Wij danken U voor wat ze voor ons mocht betekenen.

In dit afscheid, dat voor ons een overgang betekent naar een beter leven in Christus, blijven wij geloven dat God zich met zijn barmhartige liefde neerbuigt over elke mens.

Bemide kinderen en familie, hebt dank voor uw genegenheid ; eert mijn nagedachtenis door uw gebeden.



De Families **BAUWENS**

VAN DE WATTYNE

DE LANGHE

SCHAMP

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hen betoond bij het
overlijden van hun dierbare afgestor-
vene

DANKEN U

Drukkerij Pieraert