



Er komt een uur waarop de doden de stem van den  
Zoon Gods zullen horen.

**ZALIGE GEDACHTENIS**

van

**Maria-Colette VAN DE WATTIJNE**

weduwe van

**Petrus DE LEPELAIRE**

geboren te Nederbrakel, den 18 Februari 1839 en  
godvruchtig overleden te Optrakel, den 3 Juni 1947,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

*Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart.*

Laat mij al de wrede plagen en den dood van  
Christus dragen, laat mij sterven zooals Hij.

Gelukkig in dit leven en zalig bij de intrede in het  
eeuwig leven, al wie hier op aarde leeft voor God.

Van kindsbeen af heeft de duurzame overledene  
getrouw Gods wegen bewandeld. In allen eeevoud,  
rechtzinnigheid en vrede des harten, heeft zij God ge-  
diend. Edelmoedig aanvaardde zij al de pijnen, die  
haar overvielen, in haar langdurige ziekte. Zij dacht  
aan haar goddelijken Meester, die door zijn kruis de  
wereld heeft verlost, Zij leed gaarne om door haar  
lijden de verdiensten van Jezus Christus deelachtig te  
worden, om aldus meer en meer aan Hem gelijk te  
worden.

De woerden van haar goddelijken Meester « die u  
aanhoort, aanhoort Mij » indachtig, luisterde zij gaarne  
naar het woord van den priester.

Duurbare kinderen, ik dank u voor uw liefdevolle  
zorgen en genegenheid, die gij mij hebt betoond tot in  
mijn ouden dag. God zal het u duizendmaal vergelden,  
wat gij voor mij hebt gedaan. Hij zegene en beware u  
in zijn liefde. Tot weerziens den schonen hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

R. I. P.

.....  
Vandendriessche De Vleeschauwer, Nederbrakel

De kinderen en kleinkinderen van wijlen PETRUS DE  
LEPELAIRE-VAN DE WATTIJNE ;

De Familiën DE LEPELAIRE en VAN DE WATTYNE,

Danken U voor de blijken van deelneming.