

Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

*Marie VAN DE WATTIJNE*

Weduwe van de Heer André WATTÉ

Geboren te Nederbrakel op 17 juni 1929  
en overleden te Ronse op 14 april 1998.

---

*De namis wordt opgedragen in de dekenale kerk  
Sint-Pieter te Brakel op vrijdag 29 mei 1998  
om 18.30 uur.*

“Het is tien dagen geleden dat ik nog eens geschreven heb. Het gaat snel achteruit met mijn geschrift. Maar met de moed in mijn schoenen begin ik er weer eens aan.

Gisteren zijn we bij Andrée en Frederik geweest. Freddy is ons komen halen. We zijn er geweest tot 23 uur. Ik was redelijk moe. Ik heb een leuke namiddag gehad. Valère heeft gans de namiddag kunnen kaarten. Het enige plezier dat hij nog heeft, want met een partner als ik moet hij veel geduld en moed hebben.

Deze morgen ben ik opgestaan om acht uur. Ik ga wat rusten want mijn handen worden moe.”

Marieke

Uit haar dagboek, 06-03-1995

---

Rouwl., Fun. & Druk. B.V.B.A Raoul - Brakel  
Tel. 055/ 42 24 49

