

In Gods Eeuwige Liefde is ingetreden,

MEVROUW

Marie Van De Wattijne

echtgenote van de Heer

THEOFIEL HAEZEBROECK

geboren te Nederbrakel op 26 oktober 1899, en christelijk overleden te Optrakel op 3 januari 1969, voorbereid en gesterkt door de heilige sacramenten van de zieken en voorzien van de Pauselijke Zegen « in het stervensuur ».

Ieder mens is door God geroepen om in dit leven een speciale opdracht te vervullen : niet om een aards leven op te bouwen, maar om door de vele bekommernissen en de kruisjes van het dagelijks leven zijn weg te richten en God te ontmoeten als een liefhebbende Vader, die uiteindelijk zal zeggen: « Komt gezegenden en neemt bezit van Mijn Rijk ».

De betreurde overledene kreeg haar aandeel in de menselijke beproevingen, vooral gedurende haar laatste levensjaren. Toch bleef zij trouw in geloof en liefde aan God en aan de mensen. Zij was gemaakt naar het type van de vrouw uit het Boek der Wijsheid : innig verkleefd aan man en kinderen en tot op haar ziekbed, te midden van de eigen last, nog één oog en aandacht voor hun welzijn en voor de goede gang van haar gezin.

Dierbare echtgenoot, geliefde kinderen en klein-

kinderen, God heeft een einde gesteld aan mijn levenstaak. Uw geloof weze voor u een troost en een sterkte. Gij weet hoezeer ik u allen beminde. Ik dank u voor uw goede zorgen : bij de Heer zal ik voor u ten beste spreken. Toont gij u waardig Gods zegen te ontvangen door Zijn Liefde in uw leven te aanvaarden en uw leven er naar te schikken ; vergeet mij dan ook niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

†

De families Van De Wattijne, Haezebroeck,

De Vos en De Langhe

danken U van harte voor de blijken van innige deelneming hen betoond bij het afsterven van haar die hen zo dierbaar was.

Uitg. Paul Galle-Manssens, Steenhuize