

Geloofd zij Jezus Kristus.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Marie Adèle VAN DE WATTYNE**

weduwe van Mijnheer

REMI DE VOS,

geboren te Nederbrakel op 25 mei 1872 en er  
godvruchtig overleden op 17 november 1962,  
versterkt door de HH. Sakramenten der zieken en  
de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en van de  
Bond van het H. Hart.

De duurzame afgestorvene was een godvruchtige  
vrouw. Vreemd aan de ijdelheden van de wereld  
en de deugd toegenege leide zij een voorbeeldig  
leven.

Zij was een bezorgde moeder, de kroon en de  
troost van haar kinderen. Voor hen heeft zij ge-  
werkt en gezorgd. Als oprechte wederdank werd zij  
dan ook in haar oude dag door hen liefdevol ver-  
zorgd.

Bemide kinderen en bloedverwanten, vol liefde  
heb ik u allen zo dikwijls rondom mij geschaard  
gezien. Gij hebt getracht in alles mijn verlangens  
te voorkomen, daarvoor kan ik u allen niet genoeg  
bedanken. Troost u bij dit aardse afscheid, dat mijn  
leven niet is weggenomen, maar veranderd in een  
eeuwigdurend gelukkig zijn bij God. U zult mij ze-  
ker niet vergeten in uw gebeden en HH. Missen.

Een woord van kristelijke dank aan de Eerwaarde  
Zusters van het Wit-Gele Kruis die zoveel troost  
brengen bij mensen die lijden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De Families DE VOS, VAN DE WATTYNE, DE  
PREZ, MOTTE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken  
van kristelijke deelneming en danken  
U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel