

Ten paradijze geleiden u de engelen.



Bid voor de ziel van

Mijnheer

**POLICARPE VANDEWATTIJNE**

echtgenoot van Mevrouw

Alice Godijn

geboren te Nederbrakel op 30 mei 1895 en overleden te Everbeek op 14 maart 1974, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Voor Gods getrouwen is het leven niet ingewikkeld. Zij trachten dag aan dag hun plicht te doen. Gaat er iets tegen, ze nemen het als een offer. Gaat het goed, ze danken de Heer erom.

Wij danken God voor het rijke en lange leven; wij danken God om de vriendschap en de liefde die hij de zijnen heeft gegeven. Laat ons bidden: « Heilige Vader, Almachtige God, wij bidden U voor Policarpe. Schenk hem vergeffenis van zonden en laat hem, over de dood heen, thuis komen in uw Rijk van rust en vrede. Door Christus onze Heer. Amen.»

Vaartwel, geliefde echtgenote, beminde kinderen, kleinkinderen en familie. Ik dank u voor uw tedere genegenheid en toegewijde zorgen. Gedenkt mij verder in uw gebeden.

.....  
Druk. Vw A. Modde

De families

**VANDEWATTIJNE-DEVOS**  
en **GODIJN-DE GROOTE**

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.