

Geloofd zij Jezus Kristus.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Remi VAN DE WATTIJNE

echtgenoot van Mevrouw
ODILE CABO

geboren te Maarke-Kerkem op 24 december 1890 en
godvruchtig overleden te Ronse op 29 oktober 1964,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken, de
H. Kommunie en de Pauselijke Zegen
in het Stervensuur.

O groot geheim der dood! Hoe goed
leert gij ons kennen wat wij op aarde zijn.
De dood is het ogenblik der waarheid,
het is dan dat men de aardse zaken kent
zoals ze zijn: stof en ijdelheid. Daarom
hecht u niet aan de wereld.

"Mijn mislagen heb ik voor U beleden
en mijn ongerechtigheden niet verheeld,
daarom, heb medelijden met mij,
o God, overeenkomstig uw grote barmhartigheid,,"
(PsalmXXXI)

Hoe gelukkig was de duurzame overledene
stilaan en van verre het uur van scheiden
te hebben zien naderen, want alzo heeft hij
zich bereid om wel te sterven.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
ik dank U hartelijk om de goede zorgen die gij mij gegeven hebt de

laatste weken van mijn leven. Ik vraag u allen voor mij te willen bidden, vooral in uw wekelijkse zondagsmis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De Families

VAN DE WATTIJNE,
CABO,
VAN AUDENHOVE,
BOUSSART,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van kristelijke deelneming en danken U.