

+
ZALIG AANDENKEN AAN DE HEER

Remi, Dominicus VAN DE WATTIJNE

weduwnaar van Mevrouw

Sara, Francisca DE SMET,

geboren te Elst op 4 september 1897 en
godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Elisabeth te Zottegem op 9 mei 1985,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.
Opgeëiste in de oorlog 1914-1918.

Uitgeput van krachten, in een gelukkige ouderdom, als waardige bekroning van zulk een goed leven, is Remi van ons heengegaan. Het leven van Remi was eenvoudig, zacht en edelmoedig, de laatste jaren was het wel sukkelen maar toch was hij tevreden. Het huis in de Hauwstraat is nu leeg geworden, in de woonkamer is hij niet meer, de zetel staat onbezet. Wat al gemengde gevoelens van droefheid, dankbaarheid vervullen vandaag ons hart. Hij bezat de zekerheid en de rust van de mensen die tevreden terugblikken over een hard leven en zorg voor de zijnen en voor alles waarvoor hij verantwoordelijk was. Hoe gelukkig is een mens wanneer hij op zijn sterfbed op zo'n leven mag terugblikken. Gerust mocht hij zijn schone ziel geven in de handen van de Schepper. Zulke doden sterven niet.

God en naasten dienen vraagt geen stortvloed van woorden, maar een onwankelbare trouw aan geloof en levenstaak. Daarom mogen we op deze dierbare overledene de woorden toepassen :

**« Gij waart in eenvoud, rijk en groot
en toegewijd aan die U dierbaar waren
vol geloof tot in het uur van de dood
dit beeld dat wij van u bewaren ».**

We hopen en vertrouwen dat de verheerlijkte Jezus hem reeds is tegemoet getreden met de woorden : « treed binnen goede en trouwe dienaar, in de vreugde van mijn Vader.

Frans, Alice en Francine, uw liefde en genegenheid voor mij, hebben mij altijd goede moed en vreugde gebracht. Hebt dank voor uw totale inzet. Moge de Heer u sterken in deze beproeving.

Dierbare familie, vrienden en goede bureu, voor het minste beetje geluk ook, dat ge overvloedig in mijn leven hebt gebracht, bijzonder voor uw vele bezoeken en vriendschap, dank. Moge God u zegenen.

Namis : zondag 16 juni om 7 u. 30.

De families VAN DE WATTIJNE, DE SMET,
DE LANGE, DE BLEEKER,
danken U voor uw medeleven.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begr.-Crematies A. Marroyen, Brakel