



Bid voor de ziel van

Mijnheer

ROGER VANDEWATTYNE

geboren te Everbeek op 22 juni 1913 en overleden in de St Franciscuskliniek te Brakel op 22 februari 1975, gesterkt door het sacrament der zieken.

Niet vele maar gevulde jaren heeft Roger onder ons geleefd. Zijn leven kunnen we samenvatten in twee woorden: werkzaam en sportief. Hij was steeds het beminde kind van zijn ouders die hem van jongsaf de werklust hebben meegegeven. Zijn arbeid was voor hem een vreugde.

Vóór en na zijn werk waren er zijn duifjes die hij vertroefelde met kennis en veel zorgen. Ze waren een stuk van zijn leven en bezorgden hem menige gelukkige ogenblikken.

Een vreselijke ziekte heeft langzamerhand de levenslust van deze opgeruimde man verlamd. Maar ongehuwd, was hij toch niet alleen. Aan zijn zijde stonden zijn familie. Vooral zijn zuster Clarisse heeft hem dag en nacht bijgestaan en zijn laatste levensjaren verblijd. Gerijpt en gelouterd is hij dankbaar van ons heengegaan.

Al wie Roger gekend heeft als vriend, duivenliefhebber en mens, moge zich steeds zijn goedheid en behulpzaamheid herinneren.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families

VANDEWATTYNE en DEVOS
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Druk. Vw A. Modde