



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Roger Lucien

VAN DE WATTIJNE

echtgenoot van Mevrouw
Marguerite VANDENBOSSCHE

geboren te Everbeek op 2 september 1918
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 27 oktober 1996,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

Je kent hem wel. Roger, op de fiets. Of bij het volk. Hij volgt vooral de sport in zijn gazet of bij de teevee. Roger en Margriet, ze waren vorig jaar vijftig jaar getrouwd. Ze woonden ooit in Brussel en kwamen via Brakel op de Hoogstraat terecht tussen goede buren en vrienden. Roger is achttien jaar op pensioen na het werk van jaren in de ateliers van D'Ieteren. Tot op vrijdagmorgen alles plots verandert. Roger wordt onwel. Het is bittere ernst. De ambulance komt. De scheidslijn tussen leven en dood is vlug overschreden. Je kan de grens maar eenmaal overgaan. "Je moet die overgang niet vrezén", zeggen zij die sterven in het verlengde zien van een menswaardig leven tot hiertoe. Je sterft zoals je hebt geleefd.

Roger is mens. Gezellig en vriendelijk. Eenvoudig. Graag bij het volk. De mensen hebben hem graag. Zijn gezicht heeft een vriendelijke uitdrukking. De rest is het gewone patroon van een mensenleven. De vier seizoenen doorstaan, want andere modellen hebben de weergoden niet. Dingen vertellen die je hier en daar kwijt wilt. Pronostiekéren wie volgens jou de eerste wordt en zeggen wie de prijs echt verdient. Tenslotte is Roger graag bezig zoals ieder mens die op pensioen is. Je vindt ze in de tuin en in het achterhuis. Ze stellen niet uit tot morgen wat ze vandaag al kunnen doen. Ze spitten al vóór het lente wordt.

Margriet blijft onverwacht eenzaam achter. Roger is sprakeloos weggegaan zonder laatste woord. Roger kan niets meer zeggen. Zij is verblind door het gebeuren. Zij moet het nu doen met de herinneringen. Iedereen begrijpt de eenzaamheid van het verlies. Waarom moet je, na al die jaren samen, eenzaam en alleen verder gaan? Roger is gisteren weggedragen van de plek waar Margriet morgen alleen zichzelf tegenkomt. Gelukkig is er troost en hulp van pektekind, familie en buren. Mensen die goed zijn. Margriet verdient het wel.

De families :

**VAN DE WATTIJNE, VANDENBOSSCHE,
DONCKERWOLKE, QUAGHEBEUR,**
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL