

Mijn lichaam is bezweken, Heer, Gij zijt mijn hoop
en mijn aandeel. Ps. XVII



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

VICTOR VANDE WATTIJNE

weduwnaar van Mevrouw

Victorine De Vos

geboren te Nederbrakel de 4 november 1886 en
overleden te Everbeek de 5 april 1957, voorzien
van de HH. Sacramenten der stervenden en van
de Pauselijke Zegen « in articulo mortis. »

Het leven van de mens is een doorgang, een
calvarieberg waarop het kruis des levens wordt
gedragen; wel is waar gelenigd door enkele vreug-
de stonden maar meest bezaaid met kwetsende
doornen.

Lastig was zijn leven, angstige dagen heeft hij
beleefd en rusteloze nachten geteld; onafgebro-
ken kwelden hem de pijnen die nooit sliepen
maar steeds bleef hij moedig in de beproeving.

Gelukkig de mens die verduldig is want na het
lijden hier op aarde, zal God hem de kroon schen-
ken die Hij beloofd heeft aan degenen die Hem
beminnen.

Mijn lieve Kinderen en Kleinkinderen, hebt
dank voor uw genegenheid en zorgen. Ik verlaat
een wereld vol droefheid en ellende om Moeder
te gaan vervoegeu.

Vergeet ons niet in uw gebeden. Dat zal de blij-
vende band zijn tussen de geliefden die zijn heen-
gegaan en hen die hier op aarde nog een wijl
blijven vertoeven.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, ik zeg u
allen vaarwel en tot wederziens bij de Heer.

Jezus Maria Jozef. 7 j. en 7 qu. afl.
H. Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne. 300 d. afl.

De familiën

**VANDE WATTYNE, DE VOS en
DE VOS, VANDENBOSSCHE**

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.**

Dr. Vw Modde, Everbeek.