

Ontnam de dood mij uit uw midden
vergeet mij niet als je zult bidden!



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Victor, Hector

VAN DE WATTIJNE

echtgenoot van Mevrouw Adèle ROELAND,

geboren te Oubraker op 18 december 1900
en er godvruchtig overleden op 30 januari
1984,
gesterkt door de gebeden uit de liturgie
der zieken en stervenden.

In een schoon en vroom gezin zag vader
het levenslicht. Door kristen deugd en voor-
beeld van zijn ingoede ouders, was Hector
voorbereid op een hard en werkzaam leven,
in die tijd meestal voor een karig loon,
en toch was hij heel gelukkig en tevreden.
Zo trok hij op 11 jarige leeftijd mee met
de seizoenarbeiders naar Frankrijk, later naar
Wallonië. Vele jaren heeft hij trouw zijn
diensten aangeboden in Gods vrije en scho-
ne natuur bij onze landbouwers. Hij was
gestaald door het harde werk en de zorgen
voor zijn vrouw en kinderen, waarvan Roger
vroegtijdig in 1956, door een ongeval het
leven liet. In wel en wee was alles in
hoop en vertrouwen gedragen door een echt
kristen geloof en trouwe godsdienstzin.

Zo is Hector, rijk aan verdiensten, op
gevoerde leeftijd, zachtjes en ongemerkt
van ons heengegaan naar het eeuwig leven
dat God heeft bereid voor hen die in Hem
geloven en trouw dienen...

Moge zijn gedachtenis in ere blijven bij
allen die hem gekend en gewaardeerd heb-
ben als een doorbrave mens. Hij was ge-
kend om zijn eenvoud, zijn goedheid en
rechtschapenheid, maar vooral om zijn dienst-
baarheid aan zijn medemensen en bovenal
om zijn trouwe godsdienstigheid. Zulke men-
sen gaan maar worden in onze tijd zelden
vervangen.

Beminde echtgenote Adèle, samen hebben
we meer dan 55 jaar leef en leed gedeeld.
Al die jaren zijn we elkaar trouw gebleven
en gelukkig geweest, U zult U wel wat
eenzaam voelen in ons huisje, maar de
kinderen en kleinkinderen zullen U bijstaan.
Troost U, eens vinden we elkaar weer bij
de Heer.

Beminde kinderen en kleinkinderen uw ou-
ders hebben veel voor U gedaan, wees nu
moeders troost. in deze harde dagen. Blijf
engezind en goede kristenen. God zegene en
beware U allen.

Familieleden en vrienden. Dank voor alles
en aan allen.

Namis te Oubraker op zondag 19 februari 1984
te 10 u.

De families VAN DE WATTIJNE, ROELAND,
DUSONG, NOTERMAN,
danken U.

Begravenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel