

Wij zullen je missen elke dag,  
in kleine, eenvoudige dingen,  
maar in ons hart zal je met ons samenblijven.

†

Gedenk biddend en dankbaar  
het leven en heengaan van onze geliefde

MEVROUW

**Victorine VAN DE WATTIJNE**

**weduwe van de Heer Frans DE VLEESCHAUWER.**

Geboren te Nederbrakel op 30 mei 1903  
en godvruchtig overleden te Ronse  
op 22 januari 1992, voorzien van de HH. Sakra-  
menten der zieken.

---

De families VAN DE WATTIJNE, DE VOS,  
DE VLEESCHAUWER, ROOS,

danken U zeer oprecht voor uw blijken van  
deelneming in hun rouw.

**Namis : dinsdag 11 februari 1992 om 19 uur.**

---

Rouwleiding bvba « Raoul » - Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel

Het woord

dat je sprak, dat je zweeg  
heeft ons gewekt.

Het brood

dat je gaf, dat je kreeg  
heeft ons gevoed.

De traan

die je zag, dat je liet  
heeft ons getroost.

Het werken

dat je vroeg, dat je kon  
heeft ons doen zien.

Het kruis

dat je riep, dat je nam  
heeft ons getekend.