



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

IRMA VAN DE WATTIJNE

weduwe van de Heer

RICHARD DE GEETER

geboren te Nederbrakel op 15 januari 1898 en
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 13 februari 1993,
voorzien van het Sakrament der zieken.

Zoals het leven van vele mensen is ook het
leven van deze dierbare overledene een aaneen-
schakeling geweest van goede en kwade dagen
van "vreugde en verdriet". Maar doorheen de
wisselvalligheden van het leven, heeft ze zich
steeds vastgeklampt aan haar kristelijk geloof,
het geloof in de goedheid van de Vader, die ons
steeds richt en leidt naar het eeuwig geluk, naar
onze "Veilige Haven".

In haar oude dag was haar vreugde het bezoek
van haar kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen. Haar kracht en hoop was de Heer die
ze met een eenvoudig geloof, elke Hoogdag
thuis wenste te ontvangen.

Ze was gereed om haar leven af te leggen in
de handen van haar Verlosser en Heer. Een
schoon leven, niet naar de maatstaf van de
wereld, maar naar die van het geloof.

Zij leefde stil en tevreden, onbekommerd in
haar stille woning, omringd door de goede zor-

gen van haar kinderen. Zij trok zich niets aan
van de jachtige wereld.

De laatste tijd werd er een van onzekere ge-
zondheid, over en weer, wat beter en slechter,
tot zij nog ras van ons is heengegaan.

Een mensenleven dat gericht wordt in arbeid
en gebed, beproevingen en vreugde in de lijn
van het doopsel en het geloof is mede voorbe-
reid op de laatste dag. "Want de ogen van de
Heer rusten op hen die Hem vrezen en op hen
die zijn goedheid vertrouwen". Ps. 31.

Beminde kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, hoe gelukkig was ik bij U. Ik
dank u voor uw genegenheid en attentie. Bid
voor mij en weest trouw, blijf standvastig in uw
geloof, volgt het voorbeeld na van eer en deugd
en gebed, opdat God ons eens allen mogen
samenbrengen hierboven.

Beste familie, geburen, dank voor uw bezoeken
en genegenheid.

De families VAN DE WATTIJNE, DE VOS, DE GEETER en DE VLEESCHAUWER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449