

Een schoon, eenvoudig mensenleven...
zo boordevol medeleven in dienstbaarheid...
zo plots uit ons midden naar het Vaderhuis...
maar ze was bereid, haar leven door,
in God geborgen...



Gedenk in uw gebed Mevrouw

Alice VANDEWEGE

weduwe van de Heer Nestor RIMBAUT,

geboren te Opbrakel op 6 juni 1902 en
er schielijk overleden op 22 juli 1980,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van alle godvruchtige genootschappen
en van de Bond Gepensioneerden.

Een goede moeder, hoe oud ook, verlaat
altijd te vroeg deze wereld. Wij hebben
haar gekend als een voorbeeld van Gods
liefde : een liefde die alles geeft en niets
terug vraagt.

Wij hebben haar gekend als een toonbeeld
van werkzaamheid en goedheid, geschikt
voor alle werk door haar verstand en in-
zicht en een goedheid die onbaatzuchtig was
en toegewijd voor iedereen.

Wij hebben haar gekend als een wijze en
voorzichtige vrouw, zeer vroom en zorgzaam
voor haar gezin en omgeving.

Wij hebben haar gekend in voorspoed, ook
in haar grote lijden en beproeving, dat zij
stil en edelmoedig heeft gedragen.

Wij hebben haar gekend, waar zij haar
kristelijke overtuiging en getuigenis heeft
doorgegeven als de kostbaarste schat van
het leven. Zij heeft haar kinderen opgevoed,
sober, echt, zoals het moet. Haar kleinkin-
deren lagen haar nauw aan het hart.

Wij danken God die zich welwillend heeft
neergebogen over deze goede vrouw en moe-
der. In Zijn lijden wordt haar lijden bete-
kenisvol. Wij danken haar voor haar ver-
dienstelijk leven. Maar zij had ook een open
oog en hart voor alle medemensen in nood.

Mijn kinderen en kleinkinderen, blijft va-
der en moeder in uw gebed gedenken. Fa-
milieleden, vrienden en kennissen, allen blijf
ik U nabij en dankbaar voor uw diensten,
ik zal U opwachten in een ander en beter
leven bij de Heer, in de vreugde voor altijd.

Namis : zondag 17 augustus om 10 uur.

De families VANDEWEGE, DECLERCQ,
RIMBAUT, VANDERPOEST,

**danken U oprecht voor uw bliken van
kristelijke deelneming.**

Uig. S. Gijsselincq, Opbrakel