

Vreedzaam en eenvoudig leven,  
elk en de een het zijne geven,  
God vooral, tot 't einde toe,  
daarin werd zij nimmer moe.

G.G.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**COLETTE VANDEWEGE**

weduwe van Arthur VANDERMAELEN

Geboren te Opbrakel op 13 juni 1901 en god-  
vruchtig overleden te Ronse op 13 september 1999  
gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van K.V.L.V. en K.B.G. Opbrakel

—  
De families VANDEWEGE, DERNICOURT,  
VANDERMAELEN en HAEGEMAN,

danken U voor uw gebed en uw medeleven.

Lieve moeder, mémé, je hebt ons graag gezien,  
je vertrouwde op God en op ons.  
Tante Georgette en nonkel Ghislain  
waken niet meer dagdagelijks over U,  
rust jij nu maar vredig,  
vele taken zijn volbracht,  
moge het eeuwig Licht je verschijnen.

DANKBAAR

Ik zal je geen hand meer kunnen geven,  
als jij mijn handen hebt gevouwen.

Ik zal je niet meer kunnen danken  
voor dit laatste gebaar.

Ik zal je niet meer kunnen aanraken  
als de laatste kracht uit mijn handen is.

Ik zal je niet meer kunnen aankijken  
als het licht in mijn ogen is gedoofd.

Ik zal je misschien kunnen danken met  
de vrede in mijn gezicht.

Ik zal je misschien kunnen danken in  
jouw herinnering aan mij ...

(Marinus van den Berg)

