

Gelovig sterven
is afscheid nemen van de tijd,
niet van het leven...



VROOM AANDENKEN
aan Mevrouw

Estella-Margaretha Vandewege

weduwe van de Heer

RICHARD T'SIOBBEL

geboren te Roborst op 5 juni 1902
en zacht overleden op 19 januari 1978
in de Dr. Goffaertskliniek te Zottegem,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Heer,
help ons gelovig bezinnen
over het leven, het lijden en het sterven
van deze eenvoudige, goede vrouw.
Met bewondering, schroom en dankbaarheid
blikken wij graag terug
op de krachtlijnen van haar bestaan:
— op de noeste arbeid van haar sterke handen,
— op de tedere zorg van haar mooi hart,
— op de diepgang van haar gelovig-zijn.

Heer,
als drie rustige gouden draden
liggen deze krachtlijnen geweven door
het leven van haar vrouw- en moeder-zijn.
Innig danken wij U daarvoor.
Mogen deze gesteltenissen voortleven
in onze manier van doen,
in onze gedachten,
in ons geweten.

Heer,
ziekte, aftakeling, lijden, moelzaam sterven..
een mysterievol gebeuren
met zoveel vragen en twijfels,
Gijzelf hebt ons dat gezegd en getoond.
Gij houdt er niet van dat wij lijden,
maar Gij zijt wel blij
als wij lijden en sterven
op de juiste wijze aanvaarden
en zo dichterbij U komen.

Heer,
Gij kent de genegenheid van hen
die haar met liefde hebben omringd.
Wij danken alle lieve mensen
die haar in de laatste weken
zo nabij zijn gebleven.
Iedere attentie, elk bezoek, het meeleven...
Het waren zoveel voelbare tekenen
van schoonmenselijke en zorgende liefde.

Bruno en Germaine Nadalin-T'Siobbel,

Jean en Madeleine Janssens-T'Siobbel, kinderen en
kleinkinderen,

Marcel en Christiane T'Siobbel-Van Elsué en kinderen,

Ghislain en Julienne Van De Kerckhove-T'Siobbel en
kinderen,

Julien en Astrid De Clercq-T'Siobbel en kind,

De families Vandeweghe, T'Siobbel en Reyns

danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Druk Melckebeke-Hoebeke Zottegem