



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Pierre VANDEWEGE

weduwnaar van Mevrouw
Germaine DE CUBBER,

geboren te Ronse op 9 mei 1897 en god-
vruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus
te Brakel-Opbrakel op 5 oktober 1980.
Voorzien van de HH. Sacramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Tot God, oneindig goed en barmhartig
bidden wij: « Gij weet uit welk hout wij
gesneden zijn, mensen met een goed of
een slecht geweten; tevreden of ontevreden,
zeker en onzeker, moedig of angstig, ijve-
rig en werkzaam of nooit te moede, kris-
ten mens uit overtuiging of uit gewoonte,
gelovigen, twijfelaars of ongelovigen, louter
werelds of onder weg naar Gods Vaderhuis. »
Ieder zijn verantwoordelijkheid en vrije keu-
ze. Uiteindelijk krijgt ieder loon naar werken,
God is rechtvaardig!

Gij weet van waar wij komen: uit de
kring van verwanten, bekenden en vrienden
of uit grote eenzaamheid; uit rustige wel-
stand of nood; uit goede families of uit
gestoorde en gespannen gezinnen, uit een

kristelijke gemeenschap of uit de rand naar
eigen opinie...

Na een lang of kort leven staan we één
voor één voor U. In alle ongelijkheid zijn
we daarin gelijk: dat we allen eenmaal
moeten sterven. Dat we allemaal zonder
Uw genade en barmhartige liefde verloren
zouden gaan, daarin zijn we allen gelijk,
dat Uw genade ons is toegezegd en het
leven door, is aangeboden door uw geliefde
Zoon, onze Heer Jezus Christus. Voor de
kristen is geheel ons leven een verzeke-
ring en een rustige voorbereiding op het
leven voor goed bij de Heer.

Wij danken U, God en verzezen Heer, dat
Gij U welwillend hebt neergebogen over on-
ze schamele mensheid, en al die brave
mensen die elkaar bijstaan in een onbaat-
zuchtige liefde in lijden, nood en hun oude
dag. Bidden wij voor het zieleheil van onze
afgestorvene, hij ruste in vrede!

De families VANDEWEGE, DE CUBBER,
AUSTRAEETE, PERSOONS,

**danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.**

Namis: Zondag 26 oktober 1980 te 10 uur.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel