

Vroom aandenken aan

De Heer

**Gerard VANDE WIELE**

echtgenoot van Mevrouw

**Agnes DE BOCK**

geboren te St-Denijs-Boekel op 13 januari 1920  
en godvruchtig overleden te Gent  
op 22 maart 1990.

Lid van de bond der gepensioneerden.

---

Sterven is alles en allen achterlaten in dit leven !  
Het einde van Gerard zijn leven was moeilijk door  
zijn ziekte, maar toch, in lijden en tegenspoed hoeft  
een christen mens nog niet ongelukkig te zijn.  
Het leven vóór de dood is een kunst ! Wie beter dan  
Gerard kende de kunst van leven, door zijn goed  
karakter, zijn eeuwig optimisme en gulle lach ieder  
rondom hem moed te geven en zo alles draaglijk te  
maken. Niets was hem te veel, steeds ten dienste  
van iedereen. Wie dit gedurende gans zijn leven  
kan volhouden is rijk bedeed geweest, en wie  
naast hem, hebben kunnen genieten van zijn  
vriendschap, liefde en genegenheid zullen steeds  
een goede herinnering blijven behouden.

Ieder draagt zijn kruis en elkeen denkt dat het zijne  
het zwaarst is. Dit was niet zo bij onze dierbare  
overledene want, hij kon zichzelf vergeten om  
enkel aan anderen te denken.

Mijn dierbaar Agnesken, lieve kinderen, kleinkin-  
deren en familie, laten we ons het goede herinne-  
ren en God dankbaar zijn dat we lief en leed  
mochten delen. Graag ware ik nog enkele jaren bij  
jullie gebleven, maar nu zeg ik dank voor alles wat  
gij allen voor mij gedaan hebt.

Wees een steun voor elkander zoals jullie die  
laatste maanden een steun waren voor mij.

Beste vrienden en kennissen, uw gebed zal voor  
mij een blijk van genegenheid en voor de familie  
een troost zijn.

Tot weerziens in het Vaderhuis.

---

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en de  
families VANDE WIELE - DE VISSCHER, DE  
BOCK - VANDERHAEGEN danken U voor uw  
steun in rouw en gebed.

---

Begra. funer. drukw. R. De Pauw Moreels  
Zwalm -Beerlegem 055/499.012