

Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer
verrijzen. (Liturgie der overl.)



Moge in de vrede van de Heer rusten de ziel van
DE HEER

Maurits VAN DE WIELE

echtgenoot van Mevrouw
Alma BOUSARD

geboren te St.-Denijs-Boekel, de 10 februari
1911, en onverwacht overleden te Zegelsem, de
18 januari 1969, voorwaardelijk gezalfd met de
heilige Olie.

Heer, 't is een pijnlijke slag voor ons. Wij wisten dat vader sedert vele jaren ziek was en ernstig ziek en wij vreesden... doch wij hebben nooit durven denken dat zijn heengaan zo plotseling en nog zo spoedig zou gebeuren. Nu beter dan ooit beseffen wij wat wij verliezen: een trouwe echtgenoot, een goede vader, een liefdevolle grootvader. Hij was toegewijd en bekommernisvol, hij leefde in vrede met iedereen en wilde nooit kwaad voor de zijnen noch voor zijn evenmens.

Laat dan, Heer, uw dienaar in vrede gaan, want op U bleef zijn ziel vertrouwen en zij vertrouwt Uw Woord en Uw Beloften.

Dierbare echtgenote, geliefde kinderen en kleinkinderen, met een gebroken hart neem ik afscheid van u allen. Ik dank u voor alles wat gij voor mij, vooral tijdens mijn lastige ziekte, gedaan hebt bij dag en bij nacht. Het enige wat ik van u nog kan verlangen is uw gebed. Bidt voor mij tijdens de eucharistieviering elke zondag, maar ook elke avond tijdens het familiegebed, vooral met de kleintjes die voor mij zo

een vreugde waren en die de Heer zo aangenaam zijn. Het gebed zal voor u een troost en voor mij een kostbare hulp zijn voor het spoedig genieten van het eeuwig geluk dat God heeft weggelegd voor al deze die Hem in liefde hebben gediend.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U.

Mevrouw Maurits VAN DE WIELE,
geboren Alma BOUSARD,

De Heer en Mevrouw
Roger VAN DE WIELE-DE ROOSE,

De Heer en Mevrouw
Adriaan HOECKMAN-VAN DE WIELE
en kinderen;

De families VAN DE WIELE, BOUSARD,
FOUBERT en VAN MAELDERGEM,

**danken U opricht voor uw gebeden en
blijken van deelneming betoond in deze
pijnlijke rouw.**

Drukk. A. Darragas, Munkzwalm, Tel. 490.59