

« K gelove dat Hij leeft,
die 't leven schiep,
en elk verwekken zal
die ooit ontsliep
of scheen in 't graf te dalen ». G.G.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

MICHEL VAN DE WIELE

echtgenoot van Mevrouw
DENISE DERIJCKE

geboren te Kwaremont, op 11 maart 1917 en god-
vruchtig overleden te Ronse, op 12 december 1976,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Het leven van de mens is als een rook die ver-
schijnt en weer vedwijnt.

Naar onze menselijke maatstaven is de dierbare
echtgenoot en vader te vroeg heengegaan, want
hij was er nog zo nodig.

Doch, de mens schikt en God beslist. We on-
derwerpen ons aan Gods wil en door onze tran-
nen heen bidden we om sterkte om deze beproe-
ving te dragen.

Dierbare echtgenote samen hebben we gezorgd
om ons kroostrijk gezin op te voeden. Van uit
de Hemel blijf ik dankbaar over U allen waken.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, blijft een
steun voor moeder, dat zal haar grootste troost
zijn. Blijft trouw aan uw geloof en bidt voor mij.
Eens zullen we blijvend samen zijn bij onze Vader
in de hemel.

Beste bloedverwanten en vrienden laat ons
verenigd zijn in het gebed.

Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse

Mevrouw Michel VANDE WIELE, geboren Denise DERIJCKE,
Heer en Mevrouw Luc VERDONCKT-VAN DE WIELE,
Heer en Mevrouw Roger VANDEN ABEELE-VAN DE WIELE,
Heer en Mevrouw Dany HAEDENS-VAN DE WIELE,
Mejuffer Linda VAN DE WIELE en verloofde Heer Philippe PUISSANT,
Mejuffer Marleen VAN DE WIELE,
Jongeheer Johan VANDE WIELE,
Mejuffer Marijke VANDE WIELE,
De families VAN DE WIELE, NIES, DERIJCKE en MESSIAEN,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming in de rouw die hen treft.