

Wie goed geleefd heeft
zal het eeuwig geluk ingaan.



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Jozef-Eugeen VANDE WOESTIJNE

echtgenoot van Mevrouw
Annie VANDE WOESTIJNE

geboren te Eine op 9 oktober 1929 en schielijk
overleden te Oudenaarde op 7 juni 1984, ge-
sterkt door de HH. Sacramenten.

In de vroege van de morgen kwam onze
dierbare overledene zijn uur. Hij was een goed
mens en heeft zijn talenten gebruikt en ont-
wikkeld ten bate van zijn medemensen. Hij
minde het schone, en poogde het te vertolken
langs vingers en penseel, om het mee te delen
en iedereen ervan te laten genieten.

Zijn meesterwerk heeft hij thuis geleverd :
in het besturen van zijn gezin, met liefde en
algehele toewijding. Daàr was zijn eerste
werk, zijn heiligste opdracht. Hoewel hij over
korte jaren beschikte, heeft hij die taak goed
volbracht.

God, aan ons komt het zeker niet toe U te
ondervragen noch rekenschap te eisen : wij
belijden dat Gij de opperste Wijsheid zijt, en
dus het hoe en het waarom van alles kent. Wij
vragen U alleen : kracht tot aanvaarding en tot
aanbidding van uw Goddelijke Wil.

Gij kiest de weg waarlangs een mens U kan
ontdekken : de Bijbel, een beproeving, het
contact met uw Kerk, een ontmoeting of een
onverwachte gebeurtenis. Ook Eugeen heeft op-

recht gepoogd U te vinden : langs de kunst die
hij beoefende, en op de wegen van bedevaar-
ten en processies. Is het niet dààr dat hij
zozeer hield aan zijn jaarlijkse verering van de
kostbare relikwie die Gij ons hebt nagelaten :
uw Heilig Bloed ? Daarom durven wij U vra-
gen : laat nu over hem die in het Doopsel Uw
kind is geworden, datzelfde Bloed vloeien tot
vergiftiging en verzoening, zodat Gij hem op-
nemen kunt waar hij thuis hoort : bij U !

Dierbare echtgenote, zo vroeg en onverwacht
kwam de dood ons scheiden, dat ik U niet
eens kon zeggen hoezeer ik U dankbaar ben
voor alles : uwe oprechte liefde, uw trouw, uw
geduld en zoveel andere gaven. Ik reken nu op
uw vurig gebed.

Liefste Sonja, voor U ook valt mijn heengaan
zeer pijnlijk, nu gij op de drempel van het
leven en voor gewichtige stappen staat. Ik
wilde U met raad en daad bijstaan, en U ge-
lukkig weten : daar heb ik al het mogelijke
voor gedaan ; leef naar het voorbeeld van uw
ouders : in goedheid voor iedereen, in plichts-
besef en gediensigheid. En bid ook gij voor
mij.

Dierbare familieleden en vele vrienden en
al die mij dierbaar waren, dank voor alles en
vergeet « Zeuntje » niet in uw gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

Mevrouw Annie VANDE WOESTIJNE,
Mejuffrouw Sonja VANDE WOESTIJNE
en verloofde,
De Heer en Mevrouw Cyriel VANDE WOESTI-
JNE - SORGELOOS,

De families VANDE WOESTIJNE - VANDER BE-
KEN - VANDE WOESTIJNE - SORGELOOS,

danken voor de bliken van genegenheid
en uw gebeden.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
Begr. D'Hondt, Dijkstraat, Oudenaarde