



Dankbare herinnering aan

De Heer

## Marcel Vandewoestijne

echtgenoot van mevrouw Germaine  
Van Cauwenbergh

geboren te Ooike op 17 november 1920 en in de  
paasmorgen thuis overleden op 3 april 1994.  
Gesterkt door het ziekensakrament.

Vereerd met het Gouden Ereteken van Sint-Bavo

Lid van de kerkraad Sint-Amandus

Lid van het Genootschap O.-L.-Vrouw van Halle

Lid K.B.G. verbondsbestuur

Sekretaris K.B.G.-Ooike

Lid ziekenzorg verbondsbestuur

Medewerker ziekenzorg

Medewerker welzijnsraad

Lid van de kostervereniging van het verbond Oudenaarde

Op het hoogfeest van de verrijzenis van de Heer Jezus is vader, omgeven door zijn geliefden, naar zijn Schepper teruggekeerd.

Dankbaarheid overstemt ons verdriet omdat de Heer ons in Marcel getoond heeft hoe de acht zaligheden ook in deze tijd nog in praktijk kunnen omgezet worden. Want dat was zijn levensweg, zonder veel woorden.

Marcel was een man om fier op te zijn, een echte vader, een liefdevolle grootvader, een vriend die altijd hulp bood, de medewerker op de parochie, je kon er altijd op rekenen.

"Vader ik verlaat mij op U, doe met mij wat Gij goedvindt."  
Dat bovenmenselijke gebed is gaandeweg de levenshou-

ding geworden van een man uit één stuk. Zijn levensweg in diep geloof, gekenmerkt door een grote verering voor Onze-Lieve-Vrouw, heeft hij altijd bewandeld in volle dienstbaarheid.

Marcel, je vriendschap was zo gemeend, je woorden zo bemoedigend, je inzet zo intens, je vroomheid zo sereen.

Je handen smeedden banden en elke vinger verwees naar één van je karaktertrekken : eenvoud, trouw, rechtvaardigheid, dienstbaarheid en geloof.

Je eenvoud opende ieders hart, je stille trouw wijst ons de weg, je rechtvaardigheid zuivert ons geweten, je dienstbaarheid roept om navolging. Je geloven werkt aanstekelijk.

Vader ik verlaat mij op U, doe met mij wat Gij goedvindt.

Wij zeggen soms : niemand is onmisbaar. Marcel laat een voelbare leemte na, die vraagt om navolging.

Marcel, je Gouden Ereteken van Sint-Bavo, vond je in je laatste levensweek te veel. Het was een symbool van dankbaarheid van al je vrienden. Je zorg voor de parochiekerk was groot, je liefde voor je medeparochianen onmetelijk.

Leven, verderleven, verrijzen zal je, dat geloven wij sinds Jezus.

Bedroefd, maar met dat verrijzenisgeloof nemen wij afscheid van een edel man. "Vader, ik verlaat mij op U" leefde Marcel ons voor "Vader, wij verlaten ons op U" Marcel volgde in zijn spoor.

De families Vandewoestijne-Van Steenbrugge en Van Cauwenbergh-Dhondt danken U voor Uw bliken van deelneming.



---

Uitvaartverzorging D'Hondt, Oudenaarde  
Drukkerij Snoeck-Detremmerie, Kruishoutem-Nokere