

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

GILBERT VAN DE ZIJPE

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-ZOË T'SIOBBEL

geboren te Velzeke-Ruddershove, de 24 april 1885
en er vroom in de Heer ontslapen, de 3 maart 1966,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Eenvoud, oprechtheid, werkzaamheid, toewijding,
liefde en geloof zijn deugden die het leven van de
dierbare overledene hebben gesierd en waarmede hij
zijn gezin en God heeft gediend.

Maar God heeft hem ook gediend.

De Heer schonk hem een rijke krans van jaren, een
voorbeeldig gezin, een rustige en gezegende levens-
avond.

Zijn gezin heeft hem ook gediend.

Zijn echtgenote heeft hem trouw en vol bezorgd-
heid ter zijde gestaan; zijn kinderen en kleinkinderen
hebben hem in dankbaarheid geëerd, vereerd, be-
mind, verzorgd: zij waren voor hem zijn trots, zijn
troost, zijn vrouwen, zijn liefde.

“God, onze Heer, naar het voorbeeld van deze uw
afgestorven dienaar buigen wij in geloof het hoofd
voor uw wil. Wij bidden en vertrouwen echter dat Gij
hem opneemt in uw vrede.”

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.

Feliers-Van Den Bulcke

Mevrouw Gilbert Van De Zijpe,

De heer en mevrouw Raymond De Noyette-Van De Zijpe en kinderen
Nadine en Linda,

De heer en Mevrouw Aimé Van Oortegem-Van De Zijpe en kinderen
Ignace en Ivan,

Mejuffer Paula Van De Zijpe.

Mejuffer Laura Van De Zijpe,

De families Van De Zijpe, T'Siobbel, Thomas, Carnewal, Theunen, De
Smet en De Pauw

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.