

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CAMILLE-MARIE VAN DOORN

echtgenote van

Mijnheer Eduard DE BAETS

geboren te Petegem, de 22 Maart 1860 en godvruchtig
overleden te Bevere-Oud., de 10 Maart 1952
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

De zoetste vertroosting die de overledene meedraagt
in het graf is de overtuiging, als 'n onberispelijke echt-
genote, een oprechte en getrouwe christene, een tedere
en toegenezene moeder te hebben geleefd, en aan hare
kinderen duurzame lessen en christelijke deugden ten
erfdeel te laten.

H. Franc. v. Sales.

Haar leven en haar dood waren deze van een diepge-
lovig mens. Met een opgeruimd gemoed heeft zij gans
haar leven geofferd voor 't welzijn van haar huisgezin.

De Heer heeft haar het voorrecht verleend, aan de zij-
de van haar man lange en gelukkige jaren te kennen;
zij die de sterkste scheen, is eerst bezwaken.

Beminde echtgenoot Eduard, troost U in Gods Voor-
zienigheid; wij kunnen beiden de Heer niet genoeg be-
danken voor 't geluk die wij samen gekend hebben; ik
verlaat U, doch onze kinderen blijven U helpen, troos-
ten en bewaken

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, ik dank U voor
uwe zorgen, liefde en steun; mijn laatste wens: zorgt
voor vader.

Mijn grootste geluk stelde ik op U, mijn Kleinzoon-
Priester; hij maakte eens van ons huisje een tempel
des Heren; beveelt mij aan bij de goddelijke Vader en
bidt Hem om steun voor grootvader.

Bloedverwanten en vrienden, vaartwel! Bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. alf.)

Mijnheer Eduard DE BAETS-VAN DOORN;
Mevrouw W^e Jules SIMOENS-DE BAETS;
Mijnheer en Mevrouw Modest DE BAETS-TIMMERMAN;
Mijnheer en Mevrouw Georges DE BAETS-DE VREESE;
Mijnheer Remi SIMOENS;
Mejuffer Clarisse SIMOENS;
Eerw. Pater Georges DE BAETS, Missionaris van Scheut;
De familiën VAN DOORN, DE BAETS, MAHIEU, DE MEULEMEESTER

*Danken U van harte voor uw innige deel-
neming in de rouw en om uw gebeden.*