



Dankbaar aandenken

aan de heer

**NORBERT VAN DOORSELAERE**

echtgenoot van mevrouw

MARIA VAN CROMBRUGGE

geboren te Strijpen op 26 mei 1911 en  
godvruchtig overleden te Zottegem op 3 februari 1989,  
gesterkt door het sakrament van de zieken.

---

Maria Van Crombrugge,  
Marcel en Francine Van Doorselaere-De Grootte,  
Herbert en Rolanda Van Doorselaere-Fontaine,  
Cindy Van Doorselaere,  
Kristof Van Doorselaere,  
Wendy Van Doorselaere,  
De families Van Doorselaere, Van Crombrugge,  
Beerens en De Roover

danken U voor uw gebed  
en blijken van deelneming.

De felste valt aleer hij 't weet  
de mate die hem 't leven meet  
weet niemand van tevoren.

God geeft de tijd bij dag en jaar  
ach neen bij kleine tikjes maar  
en 't laatste tikje komt, aleer  
men peinst of weet... helaas te zeer !

De wijzer wijst elk uur of tijd  
maar de uur niet dat ge schuldig zijt  
te sterven ! Zij dus voorbereid :  
de wijzer wijst naar de eeuwigheid.

G. Gezelle

Lieve echtgenoot, vader en grootvader, wij hielden  
zoveel van U, wij allen, familie, vrienden en bureu  
zullen U missen.  
Steeds zal U voor voortleven in onze gedachten  
en gebeden.

---

Drukkerij Melckebeke Zottegem