

« Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven... »

+

DANKBAAR GEDENKEN WIJ IN ONZE GEBEDEN

Mevrouw Anna VAN DORPE
weduwe van de Heer Gaston DELBARRE

geboren te Bevere op 6 juli 1886 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 22 november 1979, gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

Gereed en gans voorbereid is ze gelaten van ons weggegaan in de handen van God, onze Vader.

Gelovig als ze was, wist ze zich in alle omstandigheden in Gods handen; moedig en geduldig heeft ze alles aanvaard en in stilte gedragen in overgave aan de Heer. Ze was de trouwe echtgenote, die zorgde met genegenheid en toewijding voor haar man; de goede moeder die haar kinderen wijsheid en deugd leerde en de gezellige, vriendelijke vrouw die opbeuring en vreugde schonk aan haar omgeving. Moge de Heer haar schoon leven thans bekronen en haar voor altijd opnemen in zijn Eeuwige Vreugde.

Dierbare familieleden, kinderen en kleinkinderen, vaart wel en vergeet mij niet in uwe gebeden. Blijft steeds innig verbonden met elkaar. Oprechte dank voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Gij, vooral mijn dochter Maria, die mij dagelijks bezocht en zo teder verzorgde.

Ook mijn dank aan de goede vrienden en de medebewoners van de „H. Familie" voor de vriendschap en de steun die ik er mocht van ondervinden. Vooral, gij goede zusters, dank voor uw liefdevolle zorgen.

Laten wij één blijven in het gebed en zo onze vriendschap bestendigen.

O.-L.-Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

De Heer en Mevrouw Jozef VAN MEULEBROEK - DELBARRE.

De Heer en Mevrouw André DELBARRE - VAN HAUTTE, kinderen en kleinkind.

De Heer en Mevrouw Roger DELBARRE - DE ROOSE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Marcel DELBARRE - SANDRAP en kinderen,

De families CHRISTIAENS - COUSSEMENT.

DANKEN U VOOR UW DEELNEMING IN ROUW EN BEMEDEN.