

De Heer zal voor immer de dood vernietigen.

VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw

Emma VAN DORPE

weduwe van de Heer Pius VAN DE MAELE

geboren te Nederbrakel op 13 september 1895 en godvruchtig overleden in het Rust en Verzorgingstehuis „Ter Deynsbeke“ te Zottegem op 25 juli 1989, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Op de dag dat wij de marteldood van de apostel Jacobus herdachten is Emma naar de Heer toegegaan. Daar zal ze eens gelukkig zijn met al haar dierbaren die haar zijn voorgedaan.

Emma stamt uit een talrijk gezin waar ze geleerd heeft dat werken de gezondheid niet schaadt. Heel haar leven is ze ijverig bezig geweest. Altijd was er wel iets te doen. Tijd voor bewegingen en andere zaken had ze niet zoveel. Haar werk, haar gezin en haar christelijk geloof waren de drie grote aandachtspunten in haar leven.

Emma was op post in de zondagsviering en als er in de kerk moest gekuist worden, was ze daar samen met de andere burens. Ook het gebed had een grote plaats in haar leven en in het rusthuis waar zij verbleef was zij het die elke avond op de kamer voorbad.

Emma is oud mogen worden, samen met haar echtgenoot. Na zijn dood een vijftal jaren geleden is ze nog een drietal jaren in haar huisje kunnen blijven. Daar voelde ze zich gelukkig. Toen de gezondheid dit niet meer toeliet is ze naar een rusthuis gegaan. Nu is ze naar een ander rusthuis, waar ze voor altijd gelukkig zal zijn, zonder zorgen, zonder pijn.

Beste kinderen, klein- en achterkleinkinderen, van harte dank voor uw genegenheid, voor uw vriendschap, voor zovele dingen. Wij blijven met elkaar verbonden langs de H. Mis en langs het gebed. Tot weerziens in de Hemel.

De families VAN DORPE, VAN DE MAELE, VAN DEN ABEELE en DE DECKER danken U voor de blijken van kristelijke deelneming en uw gebed.

Rouw. V.d. Driessche

van de maele