

Mijn Jezus, ik geloof in U
Mijn Jezus, ik hoop op U
Mijn Jezus, ik bemín U.



Bid voor de ziel

van de Heer

Francis VAN DORPE

Echtgenoot van Mevrouw

Constance RIJCKAERT

geboren te Nederbrakel de 26 oktober 1897
en godvruchtig overleden te Erwetegem, de
9 juni 1962

gesterkt met de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke zegen.

Lid van de confrerie van de H. Barbara

Heer Jezus, wij zijn allemaal geroepen om eens
deze wereld achter te laten en het eeuwig leven
in te gaan.

Vroeg of laat moet elke mens zich die vraag
bewust worden: Ik ben er voor God!
Bijzonder in de ziekte en zeker wanneer men zijn
einde voelt naderen bidt men gelijk de oude Si-
meon: Laat, Heer, nu uw dienaar in vrede gaan.

In diep geloof vraagt de kerk ons te bidden:
Heer, wij bevelen U de ziel van Uw dienaar,
moge hij gestorven voor de wereld, leven voor
U, en wat hij tijdens zijn aardse leven uit zwakheid
heeft bedreven, wil dat in uw grote barmhartig-
heid uitwissen. (gebeden der stervenden)

Dierbare echtgenote, zoon en schoondochter en

familie: dank voor uw liefde, bid voor mij tot God
de Vader en Onze Lieve Vrouw opdat ik de
beloning ontvange van het hemels leven.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)



Mevrouw Constance RIJCKAERT zijn echtgenote
Mr & Mw Georges VAN DORPE-REYNS

zijn kinderen
zijn kleinkind
De families VAN DORPE, RIJCKAERT, VAN DE
ABEELE en VAN CAUWENBERGE.

danken Ued. oprecht voor de blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg Rouckhout Erwetegem.