



Wil in uw vrome gebeden de ziel  
gedenken van mevrouw

## **Georgine VANDORPE**

echtgenote van de heer  
**Nestor Vanderschueren**

geboren te Everbeek op 27 augustus 1912  
en er godvruchtig overleden op 10 september 1983, gesterkt door het H. Sakrament  
der zieken.

---

### De families

Vandorpe, Vanderschueren,  
D'Homme en Wayenberg  
danken u van harte voor uw  
gebeden en bliken van oprechte  
deelneming.

" Wie zijn taak als mens vervulde in dit  
leven, hem zal God zijn vriendschap en  
zijn liefde geven ". (Kerklied)

Vreugde en smart doorkruisten haar leven.  
In ziekte en pijn heeft zij, onderworpen,  
van alles afscheid genomen. Kristelijke  
berusting en overgave tekenden haar laatste  
levensjaren.

Mijn dierbare echtgenoot, samen hebben  
wij het wel en wee van het leven gedeeld  
en aanvaard. Ik dank U voor uw liefdevolle  
genegenheid en zorgen mij betoond  
dag en nacht. Mijn heengaan zal U zwaar  
vallen maar put de kracht om te leven  
waar ik die vond om te sterven : uw  
geloof.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, moeder  
zag U allen zo gaarne. God zegene U...  
blijft moeders werk en liefde gedenken, en  
bidt veel voor haar. Steunt elkander en  
blijft rond vader geschaard.

Wij moeten het nu verder doen met herinneringen  
aan een ingoed mens. Dank U Heer daarom  
en laat ons in die zelfde geest verder  
leven.

Barmhartige Heer Jezus, geef haar de  
eeuwige rust.