



VROOM AANDENKEN VAN
MIJNHEER

Hector-Achille-Louis VAN DORPE

**echtgenoot van Mevr. Gabrielle Hauman
en van wijlen Mevr. Marie De Waele**
Lid van de Muziekmaatschappij «St Cecilia» en van
het Toneel gezelschap «De Vriendschapsbeker»

geboren te Bevere-Oud. de 17 Juli 1881 en aldaar
godvruchtig overleden de 26 September 1954,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Een blijgezind en opgeruimd mens gaat van ons heen.
Iedereen aanzag hem als een sterk en gezond man ;
doch onverwachts begaven zijn krachten, alhoewel
zijn geest immer, tot het einde toe onbeneveld noch
verzwakt werd ; tot zijn laatste kracht verteerd was,
heeft het sterke hart volgehouden.

De Heer had hem een schone ziel gegeven ; iemand
blijde maken moed geven, opbeuren was zijn grootste
vreugde. Tevens begaafd voortreffend vakman, nam
hij groot genoegen in geestesarbeid ; menig uur heeft
hij zich in stichtende en vormende lectuur verdiept,
volkskunst, zoals toneel en ontspanning wilde hij op
hoger terrein opvoeren en spande ervoor zijn beste
krachten in.

Wij blijven Hector gedanken in geest en gebed, als
een vroom, verstandig, blijde man en vriend:

Zacht ontsliep hij in den Heer ; de dood aanvaardde
hij zoals hij ook van zijn Heer, het leven ontving : Uw
wil geschiede op aarde, als in den Hemel.

Geliefde echtgenote, ik dank U voor uwe zorgen,
liefde en hulp ; troost U in den Heer.

Beminde broeder, zusters en schoonbroeders, ik
dank U voor uwe hulp en teedere zorgen gedurende
mijne ziekte. Blijft mijne echtgenote genegen en troost
haar.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !
300 dagen afl.

Drukk. L. Moerman, Bevere-Cud,

Uwe deelneming in het verlies van hem die ons zo dierbaar was,
schonk ons troost, en Uwe gebeden waren een heilzame hulp voor
onze beminde overledene.

WIJ BEDANKEN U DAAROM VAN HARTE.

De familiën Van Dorpe, Hauman, De Weerd en Lambertijn.