

Wie in de Heer sterven zullen ook met Hem
verrijzen en delen in Zijn heerlijkheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN
mevrouw

Juliette, Irma Van Dorpe

weduwe van de heer
POLYDOOR VERLEYEN

geboren te Parike op 23 augustus 1885 en
godvruchtig overleden in de St-Franciskuskliniek
te Brakel-Opbrakel op 30 april 1974, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

De duurzame overledene was de stille eenvoudige moeder. Met een meevoelend hart droeg ze de kommer en de zorg van hen met wie ze leefde. "Liever dienen dan gediend te worden."

Maar er is niemand die de tijd trotseert. Ook voor haar kwam de tijd van machteloosheid : het grote kruis voor mensen die zich nuttig willen maken voor anderen. Dan heeft zij meer nog dan anders gebeden om sterkte en vertrouwen tot ze eindelijk alleen nog datgene kon wat zij als kind had geleerd : een kruisje

maken. Het was het teken van het voorvaderlijk Geloof, het teken ook van het aanvaarden van beproeving, offer en dood uit Gods hand naar het voorbeeld van de Heer.

Maria, tot wie ik zo dikwijls met mijn pater-noster in de hand mijn toevlucht heb genomen, toon ook nu dat gij mijn moeder zijt en wees mijn voorspreekster bij Uw Goddelijke Zoon.

Bemide kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw genegenheid en uw zorgen in mijn oude dag. Vergeet mij niet in uw gebed ; 't is de schoonste manier van aandenken aan uw moeder.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families VAN DORPE, VERLEYEN,
VAN DE PONTSEELE, SURDIACOURT,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijven
van kristelijke deelneming en danken u.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge